



לישיבה דיכונית "אור מנוזם" קרית ארבע

כ"א תמוז תשע"ו

להורי תלמידנו היקרים וגם לתלמידנו החביבים העולים לכיתה ט' ועד י"ב ברכה ושלו

גם אם קראתם בעבר מכתב דומה לזה, אנו מבקשים כי תחזרו ותקראו אותו בעיון רב. שימו לב לשינויים!

הפלאפון ומקומו בחינו

כולנו יודעים שלפלאפון יתרונות גדולים, הואיל ובכוחו לחזק את הקשר עם ההורים היקרים, בני משפחה וחברים. אך יחד עם זאת במכשיר זה גם פוטנציאל הרסני מאוד ועל כן אבקשך יחד עם הוריך לקרוא בעיון רב את הדברים, ולפעול בהתאם.

כדי להצליח במשימות הרבות והמאתגרות שלפנינו, עלינו ליצור יחד סביבה בריאה שבתוכה נוכל להתפתח.

עולם הטכנולוגיה המתקדם מעמיד אותנו בפני דילמות חינוכיות קשות. מצד אחד יש ברכה רבה בשפע ובזרימה המהירה של המידע מכל רחבי העולם, מצד שני כולנו יודעים שבמכשירים המעבירים את המידע: טלוויזיה, אינטרנט וטלפון סלולרי, יש גישה ומעבר לתכנים לא רצויים ואף הרסניים.

על תגובת משה רבנו לחטא העגל, דרש רבי ינאי: "כך אמר משה לפני הקב"ה, רבש"ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם עד שאמרו די, הוא שגרם שעשו את העגל. אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: משל לאדם שהיה לו בן הרחיצו וסנו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס (ארנק) על צווארו והושיבו על פתח של פריצות, ומה יעשה הבן ולא יחטא." מעודי תהיתי מי זה האבא הזה שמסוגל לעשות כך לבנו- להושיבו בפתח הפיתוי הגדול ביותר ונותן לו את כל האמצעים לכך!?

לאחרונה גיליתי את התשובה לכך: בדמותו של אבא הקונה לבנו פלאפון עם אינטרנט וכל שרותי התוכן, ועוד משלם לו על כך.

שלא נטעה, האבא הזה הוא מתקדם ביותר, וטוען להגנתו אני לא הכנסתי אותו לתוך אותו בית... אלא נתתי לו את כל הכלים לבחור בחירה חופשית, הוא בוודאי יצליח להתמודד... הרי אנחנו בדור שבו הכל פתוח, יש בחירה חופשית וצריך לתת לילד להתמודד.

אבל חז"ל אמרו בפירוש: "ומה יעשה הבן ולא יחטא?"
אנחנו מעמידים את ילדינו בפני הפיתויים הקשים ביותר ואח"כ תמהים מדוע הם מתרחקים מאתנו?

בנוסף לכך כל העוסקים בחינוך מצביעים על בעיות נוספות של הפלאפונים וביניהן:

א. הסחת הדעת מהלימודים, עקב העיסוק המתמיד עם הפלאפונים בשעות הלימודים, בשיחות שרובן ללא תוכן או צורך מהותי.

ב. העיסוק המרובה וההתכנסות האישית אל תוך הפלאפון, מעכב מאוד את התפתחות הקשרים החברתיים הנחוצים כל כך דווקא בגיל ההתבגרות. המכשיר גורם לנער להתבודד ולאבד הרבה מהכישורים החברתיים הטבעיים.

ג. העיסוק בפלאפון מונע את האדם מלהיות מחובר לעצמו ולנפשו ולנשמתו, כי הוא כל הזמן מתעסק בדברים חיצוניים המושכים אותו, ומסיחים את דעתו מלהתבונן בעצמו.

אני מצרף לכם כאן שני קישורים בנושא. האחד 5 דקות על הצניין מפי ד"ר מיכאל אבולצ'פיה פסיכיאטר לנוער מתפקד.
<http://www.inn.co.il/News/News.aspx/302381>

השני - מפי שרי טירקל מרצה מפורסמת מאוד באמריקה (סוציולוגית ופרופסור למדעי החברה של המדע והטכנולוגיה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. מחקרה עוסקים בהשפעת הטכנולוגיה על הזהות האישית ועל מערכות היחסים של הפרט) -
http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together?language=he

הצדנות לצד הרצאה מקיפה ומדהימה של 19 דקות בלבד. על הצד מכאן טובה וצפו בקטעים אתם ההוריק, ורצוי גם לראות ביחד עם הבנים, זה ייתן לכם הצדנות יוצאת מן הכלל של הנושא.
עם הבנים על הנושא.

לאור זאת הנני מבהיר את הכללים שנקבעו בישיבה לפני מספר שנים בעניין הפלאפון:

א. ניתן להביא לישיבה כל מכשיר פלאפון שאין בו את מאפייני המכשירים 'החכמים'. אציין כי כל החברות מציעות למכירה דגמים של פלאפונים פשוטים-ישנים וגם חדשים. מי שאינו מוצא מוזמן לפנות אל אבישי אדלר - 0525665569

ב. אין להביא לישיבה מכשיר פלאפון מדגמי הסמארטפון, אייפון, בלקברי, וכל מכשיר השייך למשפחת המכשירים המכונים 'חכמים'. מכשיר שיובא לישיבה בניגוד להוראות יילקח ויוחזר בתום שנת הלימודים. למי שיש מכשיר האסור בישיבה-מומלץ מאוד להפטר ממנו, ובכל מקרה, אין להביאו לישיבה בשום פנים ואופן.

ג. כל מכשיר מהדגמים המותרים המובא לישיבה, יהיה מנותק מכל אפשרות גלישה באינטרנט לרבות וואטס אפ. הורים שיש לבנם אינטרנט במכשיר מתבקשים לנתק את האינטרנט ממנו. יתכן ויש בנייתוק הפסד כספי, אבל אנחנו משלמים הון עתק על חינוך תורני לילדינו, בדיוק כגון נחסוך ?

ד. אין להביא לישיבה כל מכשיר המאפשר צפייה בסרטים, כגון טאבלט, מחשב נייד, M.P.4, אייפד וכדו'. חל איסור מוחלט לאגור או לצפות בסרטים מכל סוג שהוא בכל מכשיר פלאפון.

ה. מקומות הלימודים, והפעילות החינוכית, כגון: בית המדרש, בנין הכתות, המעבדות, האודיטוריום וכ'—במהלך יום הלימודים יהיו משוחררים מנוכחות הפלאפונים. על התלמידים לשמור הפלאפון בחדר, ולהשתמש בו לאחר שעות הלימוד. כך ננקה את הראש ונפנה אותו ללימודים ופיתוח האישיות, ולא לעיסוק המתמיד בפלאפון. לכל תלמיד יש תיבת ברזל אישית לשמירת הפלאפון, ארנק ושאר חפצי ערך קטנים. (יש להביא עמך מנעול תליה)

ו. הורים שיהיו מעוניינים ליצור קשר דחוף עם ילדיהם בתוך זמן הלימודים, וכן תלמידים שיצטרכו לטלפן באופן דחוף יוכלו לעשות זאת דרך המשרד.

ז. אנו מודעים היטב ובצער רב לעובדה שרבים מהבנים מחזיקים את מכשירי הסמארטפון, ושל הורים רבים קשה לעמוד בפני התופעה, ודווקא משום כך עלינו לאפשר בישיבה מציאות נקיה מסמארטפונים, כדי לתת לבנים סיכוי שלא להתמכר למכשיר, כמו שקורה לרוב בני הנוער המחזיקים בו.

אין ספק שהדבר מצריך התמודדות עקבית וקשה, אבל זוהי חובתנו החינוכית הבסיסית, מתוך דאגה עמוקה לנפשותיהם של תלמידינו היקרים, ומתוך הענות לקריאתם של הורים רבים, שמבקשים שקריאה זו תצא ותעזור גם להם לעמוד על משמר הטהרה בישראל. אנו מצפים מאוד לגיבוי ההורים ולהשתדלותכם המלאה יחד איתנו.

אינטרנט בבית

בהזדמנות זאת הנני מבקש ומתחנן מהורים אשר טרם מיגנו את האינטרנט בביתם לפנות בדחיפות לחברת אינטרנט רימון 1800-222234, או לחברות המקבילות, כדי להזמין הגנה מפני נפילות מסוכנות של בנכם ושל כל בני המשפחה.

משפחת יתק"א הנפלאה! אשכינו שכינו להיות מהחלוצים בהשתדלות לתיקון, ובע"ה נאשיק כולנו, יחד עם מוסדות חינוך רבים שהצטרפו ויצטרפו למהלך ההשתחררות מההשתעבדות הבלתי מבוקרת למכשירי הפלאפון...

בהצרכה ובאהבה רבה לכולכם, ובמרכת המשך חופשה נעימה ואוֹצִיָה.

הרב אבינועם הורוביץ

ראש הישיבה.

נא למלא את הספח בעמוד הבא

נא למלא את הספח ולשלוח לישיבה

בס"ד- תמוז תשע"ו

במייל yatka.mazkirut@gmail.com או בפקס - 02-9962286

או בדואר: ישיבה תיכונית קרית ארבע ת.ד. 56 קרית ארבע-מיקוד-9010000

לכבוד הנהלת הישיבה

הרינו מאשרים שקראנו היטב את הדברים במכתב זה המפרט את כללי החזקת מכשירי הפלאפון בישיבה, ומתחייבים לנהוג על פיו.

אנו מאשרים כי מכשיר הפלאפון של בנו מנותק משרותי אינטרנט.

בברכה,

שם ההורים: _____ חתימה _____

שם התלמיד: _____ חתימה _____